

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ ΣΕ ΚΥΠΡΟ-ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ,  
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2015**

Πανιερώτατε,  
Κυρίες και Κύριοι,

Είναι με πολύ ωραία συναισθήματα που παρευρίσκομαι μαζί σας στην καλλιτεχνική αυτή εκδήλωση με θέμα «Κύπρος- Κρήτη ένα νησί – Χάντρες δυο στο ίδιο κομπολόι». Συγχαίρω θερμά τον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ανεμόεσσα» του Μητροπολιτικού Ναού για τη πραγματοποίηση της εκδήλωσης, όπως και τα συγκροτήματα που μετέχουν και που θα μας χαρίσουν – είμαι βέβαιος – μια αξέχαστη βραδιά.

Οι σχέσεις της Κύπρου με την Κρήτη είναι σχέσεις καρδιάς, αδελφικές. Δεν είναι μόνο οι κοινοί αγώνες, η κοινή νησιωτική μοίρα, οι ομορφιές με τις οποίες η φύση προίκισε απλόχερα και τα δυο νησιά που συντείνουν ώστε οι σχέσεις αυτές να είναι τόσο στενές. Είναι επίσης η ιστορία και το πάντρεμα του αρχέγονου μας πολιτισμού με εκείνον της Κρήτης από τον 11<sup>ο</sup> αιώνα προ Χριστού και ακόμα πιο πριν.

Επιγραμματικά και μόνο από τα ευρήματα των αρχαιολόγων αναφέρω ότι ανασκάπτοντας την αρχαία Κνωσό ανακάλυψαν την μεγάλη ομοιότητα της Κυπριακής γραφής της Ύστερης Χαλκοκρατίας με τη Μινωική Γραμμική Αλφα και την ονόμασαν Κυπρομινωική. Σε τάφους της ίδιας περιόδου εντοπίστηκαν και αντικείμενα κυπριακής προέλευσης, ενώ το αρχαιότερο κυπριακό αντικείμενο που ήρθε στο φως από την αρχαιολογική σκαπάνη στην Κρήτη, είναι ένας αμφορέας που βρέθηκε στην Κνωσό και χρονολογείται γύρω στον εικοστό αιώνα προ Χριστού. Από την άλλη, βρέθηκαν στην Κύπρο πάμπολλες επιγραφές και σύμβολα της Κυπρομινωικής γραφής, όπως και αντικείμενα από την Κρήτη, ενώ το ελληνικό μεταναστευτικό ρεύμα προς την Κύπρο από το έτος 1200 προ Χριστού περίπου, είχε ως κύρια προέλευση του την Κρήτη, αν κρίνουμε από τη χρήση της ίδιας γραφής.

Το μεγάλο εύρος των σχέσεων της Κύπρου με την Κρήτη εντυπωσιάζει τους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς ερευνητές στο σύνολο τους, όπως υπογραμμίζεται σε διάφορα επιστημονικά συμπόσια και άλλες εκδηλώσεις.

Τα περισσότερα από τα βιώματα των Κυπρίων και των Κρητικών σε όλα τα χρόνια της ιστορικής τους πορείας ήταν κοινά και σφυρηλάτησαν δεσμούς πράγματι στενούς και αδελφικούς. Ο Κύπριος δεν αισθάνεται ποτέ ξένος στην Κρήτη, και ο Κρητικός έχει πάντοτε στην καρδιά του ξεχωριστή θέση για την Κύπρο.

*Λέει μια μαντινάδα Κρητικού: Θα το φωνάξω ν' ακουστεί /σε όλο τον Ψηλορείτη / υπάρχει και στην Κύπρο/ ένα κομμάτι Κρήτης.*

*Και ακόμα: Κύπρος και Κρήτη δίδυμες/ η μία με την άλλη/κι άμα πονά η μια απ' τις δυο/ πονάει και η άλλη.*

*Ή: Κύπρος και Κρήτη/χάντρες δυο στο ίδιο κομπολόι/ η μια γεύεται χαρές/ και η άλλη μπιρολόι.*

Θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως τα ακούσματα αυτά, βγαλμένα μέσα από την ψυχή απλών ανθρώπων, περιέχουν δικαιολογημένα και την αίσθηση της απογοήτευσης, γιατί όχι και του πόνου, αφού τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις των ισχυρών επηρέασαν την μοίρα των δυο μεγαλονήσων και τις οδήγησαν σε διαφορετικούς δρόμους. Πάντα όμως η Κύπρος και η Κρήτη αισθάνονται να είναι κοντά η μια στην άλλη. Χάντρες στο ίδιο κομπολόι. Αδελφές δίδυμες. Οι δεσμοί που τις ενώνουν δεν θα κοπούν ποτέ. Είναι τόσο δυνατοί όσο και οι σίχοι της ακόλουθης μαντινάδας με την οποία τελειώνω το χαιρετισμό μου:

*Θα 'ρθεί μια μέρα σίγουρα/ σε τούτον τον πλανήτη/ που θα γενούν ένα νησί/ η Κύπρος και η Κρήτη.*

Συγχαίρω και πάλι τους διοργανωτές της εκδήλωσης και εύχομαι κάθε επιτυχία στους στόχους της.